



Wandelroute: dorpscentrum Elsloo

Voorjaar 2013

Wandeltijd 40 minuten
Afstand 3 km.



foto 1: eetcafé 't Anker

1. Start vanuit eetcafé 't Anker in het centrum van het dorp. (foto 1)



foto 2: het hek met de haan

2. Vanuit het café gaan we rechts af. Aan de linkerkant zien we twee woningen met bijzondere oude geglazuurde dakpannen. Aan de overkant staat de boerderij van de familie Godrie met het hek met de haan. (foto 2)



foto 3: Standbeeld Door en voor

3. Op de hoek van de Hoofdweg en de Frankenaweg staat het in 2012 door kunstenaar Jacky Japink uit Elsloo vervaardigde beeld, dat door de Vesuviusclub in 2012 aan het dorp werd geschonken. (foto 3) In het beeld zijn de handafdrukken van een groot aantal Elslose vrijwilligers verwerkt.

4 We lopen door tot aan het kruispunt Hoofdweg-Kloosterweg-Eikenhorst. Links de Eikenhorst met zijn kolossale eikenbomen, rechts de Kloosterweg. In het najaar van 2012 werd langs de Kloosterweg een fietspad aangelegd dat voor een fietsveilige

verbinding tussen Elsloo naar Appelscha zorgt. Vlak voor Appelscha ligt het bezoekerscentrum van het Drents Friese Woud.



foto 4: geniet van het uitzicht

5. Wij gaan rechtdoor. Rechts zien we in de verte de uitlopers van het Drents Friese Woud. Volgens overlevering moet hier ooit het klooster Lux Mundi hebben gestaan. Geniet van het uitzicht ! (foto 4)



foto 5: klassiek verkeersbord

6. We wandelen door tot aan de driesprong met het klassieke verkeersbord en een bankje. Tijd voor een korte pauze. (foto 5)

7. We wandelen via Noord (=straatnaam) onder de karakteristieke beukenbomen door, tot aan het kruispunt. Wie hier rechtsaf gaat komt door het buurtschap Tronde in Makkinga. Aan de rechterkant van de weg ligt eetcafé d'Olde Tramhalte. Van 1914 - 1965 lag Elsloo aan de trambaan die van Oosterwolde naar Steenwijk liep. Wij steken de weg over (kijk goed uit !) en gaan linksaf.



foto 6: pad naar camping d'Elf Ieken

8. We steken het kruispunt Bûtenweg-Riete over en volgen het fietspad langs het bankje. We houden rechts aan lopen langs de kinderboerderij en komen uit bij Camping d'Elf Ieken met boerderijwinkel van Henk en Lutske Eggen. Daarna wandelen we tussen de speeltuin en het maisdoolhof door. Controleer het aantal eikenbomen aan de

rechterkant. Zijn het er echt elf ? (foto 6)



foto 7: het Eikenlaantje

9. We steken de Bûtenweg over (kijk uit bij het oversteken) en gaan tussen de wegmarkering door. We lopen nu over het zgn Eikenlaantje, een van de twee onbebouwde straten van het dorp. (foto 7)



foto 8: de kolossale lindeboom

10. Als we bij de Hoofdweg zijn aangekomen gaan we rechtsaf en lopen door tot we weer terug zijn bij eetcafé 't Anker met in de tuin van de nabijgelegen basischool de kolossale lindeboom. (foto 8)

Einde wandeling.

N.b.

Uw wandeling is niet compleet als u niet nog even door loopt tot aan het Hervormde Kerkje met klokkenstoel. (foto 9) Aan de overkant van de kerk ligt de oude boterkarnfabriek die thans in gebruik is als bed and breakfast accommodatie. (foto 10)



foto 9: hervormde kerk met Klokkenstoel



foto 10: de boterkarnfabriek